





χω τίποτε μαζί σας, μά, αν τα βάλετε με τον καλό μου τον Γέρο...

— "Ε, τί θα γίνει τότε;
— Μπορεί να σας συμβη τίποτε κακό.
— Να δα ή ώρα! μάς φοβερίζει κι' δλας! είπεν ή Βερτράνδαινα.
— "Α! αν θαρρη πως τηνε φοβάμαι, είπεν ή Μουρμούρα, ξέρω εγώ το μέσον να την κάμω να υποχωρήση.
— Το μαντεύω, είπεν ή άλλη.
— Φτάνει να τους κόψωμε το σιτηρέσιον, να! Το κατάλαβες... Θα παίξης τους Ξεκουτιάρηδες ή θα πᾶς άλλου να βρῆς φαγι. Καί σου δίνω τον λόγο μου, ούτε εσύ, ούτε τα δυο κουτσούβελα, ούτε ο Γέρος δεν θα δούνε την κόρα της φραντζόλας μας, πριν πῆτε το ναί.
— "Αν έχουν κ' οι άλλοι όσση θέλη-

'Από τότε, δύο στρατόπεδα χωρισμέ να έγινεν ο θίασος: τέσσαρες και τέσσαρες: τέσσαρες δυνατοί από το ένα μέρος: οι Μουρμούρηδες και οι Βερτράνδοι: τέσσαρες αδύνατοι από το άλλο: ο Γέρος και τα παιδάκια...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'

ΔΙΑ ΤΟ ΨΟΜΑΚΙ

— Που είσαι, Μαργαρώ;
— Είμαι στο έκτο μέτρο. Θα κάμω δέκα άπόψε, έως τες επτά.
— "Εξοχα, είπεν ή Γρατσιέλλα. Δεν θα πεθαίνωμε από σήμερα της πείνας...
— "Αρκεί μόνον να τα πουλήση ο Πετρογιάννης τα πανεράκια μας.
— Μείνατε ήσυχοι. Ξέρω σε ποιόν θ' άποταθώ.
— "Α! σε ποιόν;

— "Αλήθεια το λές, μικρούλα; "Η μήπως σ' έστειλε να το αγοράσης κανένας περιβολάρης για να δένη μάτσα τα άνθη του;
— "Οχι, κύριε! το θέλομε για να κάμωμε πανεράκια...

'Ενώ έκάνεν εκείνας τας έρωτήσεις ο άνθοπώλης, από μέσα του έσκέπτετο: «Μα πού τα είδα εγώ, αυτά τα παιδάκια...» Καί έπειτα έπροσθεσεν:

— "Εχω κ' εγώ κοριτσάκια της ηλικίας σας. Είστε από εδώ;
— Είμαστε περαστικοί, απήντησεν ή Γρατσιέλλα, ευγενώς μὲν αλλά χωρίς πολλά λόγια: θα έχετε την καλωσύνη να μας πῆτε, κύριε, πόσο κάνουν αυτά τα δύο δεμάτια;
— 'Ενάμισυ φράγκο για τους άλλους, ένα για σας, άμοροφθές μου.

— Ευχαριστώ πολύ, κύριε! αν καμιά φορά ήμπορέσω να σας ευχαριστήσω διαφορετικά, θα το κάμω με την καρδιά μου. Σας χαιρετώ, κύριε.

Ο έμπορος συνώδευσε τα δύο κοριτσάκια έως την θύραν του, ψιθυρίζων μέσα στα δόντια του:

— Ναι, κάπου σας έχω 'δη και προτήτερα!

— Μαντεύεις βέβαια πού μας έχει 'δη, είπεν ή Μαργαρώ προς την σύντροφόν της, όταν άπεμακρύνθησαν από το άνθοπωλείον.

— Πως όχι; στο θέατρον. Δεν άμφιβάλλω, αφού μας είπε πως έχει κοριτσάκια της ηλικίας μας.

— Λοιπόν τίτε, γιατί να μην του το πούμε; είπεν ή Μαργαρώ. "Εγώ, είχα μια όρεξη να το πώ! Τουλάχιστον, άμα λέμε στον κόσμο πως είμαστε ήθοποιοί σε θέατρο, μάς νομίζουν κατι τι, ενώ έτσι...

— "Ετσι άποδεικνύομεν πως ξέρομε να κρατούμε λόγια και τη θέσι μας, απήντησεν ή Γρατσιέλλα με γλυκύν τόνον. Με την σιωπήν κάμει κανείς καλλίτερον σύστασιν του έαυτού του...

Καί έπειτα, αλλάζουσα θέμα συνομιλίας, έπροσθεσε:

— Θ' αρχίσωμε τώρα την εργασία μας, χωρίς να χάνωμε τον καιρό μας. Καί τα δύο κοριτσάκια έπέστρεψαν προς τους άλλους δύο, οι όποιοι τα έπερίμεναν.

'Η εργασία διενεμήθη ως εξής: Ο Γέρος που ήτο πολύ ύπομονητικός, έδενε μαζί τες άκρες του ψαθίου ή Μαργαρώ με ένα κροσέ και ένα μικρό διχάλι έπλεκε την ψάθαν, ή Γρατσιέλλα την έμάζευε και έδινε το σχήμα, και ο Πετρογιάννης θα έπήγαγε να πουλήση τα καλάθια.



"Στην καμαρούλα της Γρατσιέλλας, άλλο συμβούλιον συνεκροτείτο." (Σελ. 324, στήλ. α')

σιν έχω εγώ, απήντησεν ή Γρατσιέλλα, θα νηστέψουν πολλόν καιρό το άσπρο σας ψωμάκι.

Ευχαριστώ πολύ, κυρία διευθύντρια. Κ' εγώ ενόμιζα πως σας έκαμα να κερδίσετε ολίγηληρη προμήθεια, αυτές τες ήμέρες. Δεν άπαιτώ όμως τίποτε δὲν έζητιάνεψα ποτέ μου, αν και πολλές φορές έπεινάσα και κατι παραπάνω... διότι έπεινούσε και ο Γέρος. Υπάρχει όμως ένας Θεός για τους καλούς.

— Καί ένας διάβολος για τους κακούς, ανέκραξεν ή Μαργαρώ, ή όποία είχε συγκρατηθή έως τότε.

"Αμα ήκουσεν ή Μουρμούρα αυτές τας λέξεις, έγεινε κατακόκκινη. Η Γρατσιέλλα έπροσπάθησε να μη χαμογελάση, ενώ ο Πετρογιάννης έσπρωξε την αδελφήν του με τον άγκωνά του δια να την έμποδίση να έξακολουθήση. Αι δύο προκομμένες κυράδες έκλεισθησαν εις το τροχόσπιτο της Βερτράνδαινας και όραν πολλήν έσυζητούσαν. "Επειτα από όλιγον ήκούσθησαν και αι φωναι των άνδρων των και ή συζήτησις δεν είχε τέλος!

Εις αυτό το διάστημα, μέσα στην καμαρούλα της Γρατσιέλλας, άλλο συμβούλιον συνεκροτείτο. Ο Γέρος, ή έργογή του, ο Πετρογιάννης και ή αδελφή του, συνεσκέπτοντο τί μέτρα έπρεπε να λάβουν δια να άποφύγουν αξιοπρεπώς και τας κακάς συμβουλάς που τους έδιδαν και τας στερήσεις που έπρόκειτο να τους επιβάλουν.

— Μά... στον φίλον μου, τον βιβλιοπώλην.
— Καί πιστεύετε να τ' αγοράση;
— Είμαι βεβαία. Διότι θα του γράψω ένα γράμμα έπεξηγηματικό. Καί ο καλός αυτός κύριος δεν θα μ' άφιση στα στενά.

Πραγματικώς, μόλις είδαν ότι τους έφοβέρικεν ή πείνα, έπιασαν την εργασίαν οι δουλευτάδες μας. Η Γρατσιέλλα είχε τρέξη με την Μαργαρώ εις έν άνθοπωλείον, και είχεν αγοράση με το τελευταίον φράγκον που είχεν άκόμα, δύο δεμάτια ψαθι για πλέξιμο.

— Κύριε, είπε προς τον άνθοπώλην, να μας το πωλήσετε όσον ήμπορείτε φτηνότερα, διότι το θέλομεν για να εργασθώμεν και να βγάλωμε το ψωμί μας.

'Η Μαργαρώ, όταν ή Γρατσιέλλα της έδειξε πως να πλέκη την ψάθαν δια να γίνωνται από αυτήν κομψά καλάθια, με τόσο ζήλον έπιασε την εργασία, ώστε εις διάστημα τεσσάρων ωρών είχε κάμη κι' δλας έξι μέτρα ψάθας. Τότε ή φίλη της έκάθησε κ' έγραψε το γράμμα της προς τον βιβλιοπώλην και έπεφόντισε τον Πετρογιάννην να το ρίψη εις το ταχυδρομείον. Το γράμμα έλεγε:

«Κύριε και φίλτατε ευεργέτα,
«Θέλουν να μας βάλουν να παραστήσωμεν ένα από εκείνα τα άσχημα έργα, που δεν είνε δυνατόν να τα έγκρίνετε σεις. Πριν κάμω την άπόφασίν μου, θέλω να σας συμβουλευθώ. "Εχω εις τον νούν μου δλας τας συμβουλάς σας και δλας τας υποσχέσεις μου. Μου είπαν: «"Αν δεν υποχωρήσης, δεν έχει ψωμί.» Λοιπόν κ' εμείς εργαζόμεθα διαφορετικά δια να το κερδίσωμεν, κατασκευάζομεν καλάθια.

"Ισως δύνασθε να μας υποδείξετε μερικά σπίτια δια να πωλήσωμεν από τα καλάθια μας.

"Είχα μεγάλην επιθυμίαν να έλθω μόνη μου να σας είπω όλα αυτά αλλά το σπίτι σας είνε παραπολύ μακράν από το μέρος όπου έχομεν το θεατράκι μας, και θα έχανα παραπολύ καιρόν, και τώρα ο καιρός μας είνε χρήματα.

"Καί έπειτα, είνε ακόμη άλλος ένας λόγος, τον όποιον μαντεύετε: εσεις είσθε τόσο καλός, και θα μου προσεφέρατε μερικά χρήματα και... το γνωρίζω εγώ... έχω το ελάττωμα να είμαι υπερήφανη, και δεν θα τα έπερνα! "Αν δεν τα καταφέρωμεν να μας αγοράζουν τα καλάθια μας, θα σας παρακαλέσω να μου έπιστρέψετε το βιβλιάριον του ταμειτηρίου, που σας έδωσα να μου φυλάξετε, και θα το βάλωμεν εμπρός περιμένοντες να έλθουν καλλίτεροι ήμέραι.

« Η ευγνώμων προστατευομένη σας
«Γρατσιέλλα.»
"Εδωκε την έπιστολήν εις τον Πετρογιάννην, ενώ από τα στήθη της έβγαينه βαθύς στεναγμός.
— "Ως να μας έλθη άπάντησις, είμαστε τώρα χωρίς πεντάρα! είπεν ή Γρατσιέλλα.
— Δεν έχετε πια χρήματα, της είπεν ή Μαργαρώ, και γι' αυτό στενοχωρίσθε; "Α! μάλιστα!

Καί παίρνει δρόμον ή Μαργαρώ κατά τον κρυφώνα της. Ο Πετρογιάννης μιλιά! — διότι έγνωρίζεν εκ των προτέρων την ιδεαν της Μαργαρώς.
— "Οχι άλλοίμονον! δεν έχω πια πεντάρα, είπεν ή Γρατσιέλλα. "Αμα μου περισσέη κανένα πεντόφραγκο, το στέλλω στον καλόν μου τον βιβλιοπώλην, και αυτός το βάζει εις το ταμειτήριο δια λογαριασμόν μου. Μου είχε

κάμη τόσας συστάσεις να κάμνω οικονομίαν και να φυλάξω έτσι τα χρήματά μου, ώστε για τίποτε στον κόσμο δεν ήθελα να το παραλείψω.
— Νά, τι χρειάζεται για να μην πεθάνωμε της πείνας, είπεν ή Μαργαρώ,

ή όποία έπέστρεψε τρεχάτη και ευθυμη. Καί έδειξεν εις τους άλλους την μαύρη κάλτσα, την όποιαν έκουδούνισε δια να ήκουσθη το περιεχόμενον της.
("Επεται συνέχεια) Ν. ΠΟΡΙΩΤΗΣ
[Κατά το γαλλικόν της Κας Α. Λατούς.]

Ο ΕΛΕΦΑΣ ΤΗΣ Α Μ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΙΜΠΗ

(ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑΚΙ ΔΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ)

ΙΔ'

Τί να συμβαίνει; ... Κ' έρωτάτε; Δεν θυμάσθε λοιπόν τη συμφωνία που έκαμε ο 'Αρχικυνηγός του Βασιλέως με τους δύο λευκούς σχοινοδότας; Δεν θυμάσθε που τους ύπεσχέθη να γεμίση τα κυνηγετικά τουφέκια μόνο σφαίρες και χωρίς 'Ο 'Αρχικυνηγός λοιπόν κρατά σαν τίμιος άνθρωπος την ύπόσχεσί του: κ' έτσι οι τουφεκίες του Κουκουμπιμπή είνε ακίνδυνες, σαν να πέφτουν στον άέρα.



Ο Βασιλεύς το παρατήρησε, παραξενεύθηκε, και είπε στον 'Αρχικυνηγό, που μετά βίας κρατούσε τα γέλια:
— Περιεργο πράγμα! Τί έπαθα σήμερα; Ρίχνω, ρίχνω και ακόμη δεν έσοκότωσα τίποτε! 'Ο 'Αρχικυνηγός έσώθηκε από μια δύσκολη άπάντησι. Διότι εκείνη ίσα-ίσα τη στιγμή, έφάνηκε από μακρυνά ένας έλέφας!
— Νά, να! Μεγαλειότατε! έφώναξε ο 'Αρχικυνηγός. "Ενας έλέφας!
— Που είνε; έκαμεν έξαλλος ο Κουκουμπιμπής. "Α! να τος! τον είδα! Καλώς μου τον τον φιλαράκο! "Ελα, γρήγορα! Δός μου δω μια καραμπίνα! Μια μεγάλη καραμπίνα, γεμάτη έως τη μπουκα! Γρήγορα!

'Ο 'Αρχικυνηγός του έπαρουσίασε άμέσως ένα τρομπόνι γεμάτο ως τη μπουκα, — αλλά πάντα με μπαρούτι, — και ο Βασιλεύς το έπήρε ψηλαφητά, με το πρόσωπο πάντα γυρισμένο προς τον κάμπο, για να μη χάση στιγμή από τα

μάτια του τον πολυπόθητο έλέφαντα. Καί είχε μια συγκίνησι! Την συγκίνησι εκείνη που αισθάνεται κάθε άληθινός κυνηγός στην κρίσιμη ώρα.



(“Επεται συνέχεια)
Η ΚΥΡΑ ΜΑΡΘΑ



